

HÓA HỌC
HỢP

左軍黎悅

TÀ-QUÂN LÊ-DUYỆT

TÂN THƠ

TRADUIT PAR

Nguyễn-văn-Tri

PUBLIÉ PAR

NGUYỄN HỮU PHU'ỐC

CUỐN THỨ NHƯ'Ớ

Giá : 0 \$ 20



SAIGON

PHÁT-TOÁN, LIBRAIRE-IMPRIMEUR

1910



VS.

216

TÀ-QUÂN LÊ-DUYỆT

Đêm xuân thanh vắng một mình,
Ngủ lòng hưng chí tỏa tình nên thơ.
Trai thì trung hiếu vẹn thờ,
Gái thì giữ phận tóc tơ vuôn tròn.
Thảo ngay là phận tôi con,
Lo đến cái nghĩa vuôn tròn mười phân.
Xưa nay thế cuột đổi lần,
Tan diễn thương hải nào phân dạng toàn.
Có người ở quận Sâm-giang,
Nguyên cẳng tổ phụ tại làng Mỹ-dông.
Chồng là tánh tự Lê-Đổng,
Vợ là Trần-thị ở giồng chợ Bùn.
Vợ chồng trọn nghĩa nhơn luân,
Ưa hiền mến đức tác chừng ba mươi.
Sửa sang bề thế tốt tươi,
Ở ăn lòn lỏi với người đều thương.
Mười năm trọn nghĩa càng thường,
Không con nối hậu xiết thương thay là.
Vợ chồng thôi mới nói ra,
Đập đường thí nước dâng mà cầu con.
Làm chơi hơn mấy năm tròn,
Tâm lòng hiền hậu cầu con nối đời.
Sâm-giang tiếng dậy khắp nơi,
Chợ quê đều cũng tiếng khơi thầy đồn.
Tuở ấy nhiều người chêt ôn,
Tổng làng cả thầy bôn chôn sợ hoai.
Vợ chồng toan tính hòa hai,
Đập mồ chêt dịch chớ nài gian nan.

Lòng hiền thấu đèn Ngọc-hoàng,
Bèn sai rồng bạch xuống làng đầu thai.

Mưa tuông gió hắc ba ngày,
Trần-thị đêm vọng như say biệt gì.

Mê mang hồn phách xiết chi,
Lê-ông khi ấy sâu bi trong lòng.

Tưởng thôi châu lụy rơi dòng,
Nghĩa tình càng tưởng đau lòng biệt nhiều.

Mê mang trọn trẻ ba chiều,
Dập dồn lòng tưởng hắc hiêu dạ sâu.

Thôi còn chi nữa nào đâu,
Lòng toan sắm sửa đặng hầu táng an.

Phúc đâu Trần-thị vội vàng,
Buông lời rên rí thở than một lời.

Lê-ông mừng chạy tới bởi,
Thuộc thang sắm sửa cho người độ thân.

Ba ngày lai tỉnh lần lần,
Trần-thị tỏ lại bốn thân cạm bẫy.

Nhơn khi vừa lúc mê say,
Thầy con rồng trắng bay ngay giữa mình.

Phúc bèn mê mãi tâm tình,
Ba ngày mới tỉnh phân minh sự nầy.

Vợ chồng bàn luận mừng thay,
Cứ lo bồ thí nào hay sự đời.

Thoi đưa mau tợ như chơi,
Thiếu quan rập rập như trời đổ mưa.

Sáu trắng lòng dạ khôn ngừa,
Phúc trời xuôi khiến định đưa rước người.

Lê-ông tác đặng năm mươi,
Tuổi ruồi trời đã rước người về tiên.

Đương khi trần trọc chẳng yên,
Hồn hoa gãy phúc thăng thiên một giờ.

Thương thay Trần-thị bơ vơ,
Táng an hải cốt trọn thờ tam cang.

Ông ỏi hồn xuống suối vàng,
Đam tôi theo dõi vẹn toàn đạo ba.

Nói thôi nước mắt chang hòa,
Xưa sao sum hiệp nay đã cách phân.

Chia bầu đôi dải Tân-Tân,
Nỗi bể chích mát nỗi thân cơ hàng.

Trần-thị buồng tiêng thờ than,
Lê-ông người hỏi suối vàng có hay.

Ngẩn ngơ xiết nỗi thân này,
Trăm năm vấy hiệp mây ngày lại tan.

Liều bỏ một tiêng riêng than,
Động lòng người dưới suối vàng biết chẳng.

Thình thình nắm đất khôn rằng,
Dầu dầu cỏ úa dạ hằng thiết tha.

Sầu tư ám ứt thân ta,
Còn lo một nỗi khai hoa bất kỳ.

Sầu vùi thắm dập xiết chi,
Bưng khuôn tất dạ biết thì làm sao.

Lo sau khai thừa nhụy đào,
Thần thơ trẻ bé biết nào đâu cha.

Nói thôi lụy nhỏ chang hòa,
Lần lừa tính đã trọn mà mười trăng.

Đêm thu tuyết chói bóng hằng,
Soi cùng non nước trải giăng khắp vòng.

Chói lòa tuyết rạng gương trong,
Rượu hổ ngâm thưởng chạnh lòng đơn cô.

Giục sầu cho phận liễu bỏ,
Đêm chầy đòi đoạn ra vô một mình.

Vấn người có bóng trắng thình,
Ôm kiềm rên rĩ giục tình quặn đau.

Thương càng nghĩ, nghĩ càng đau,
Ruột đòi đoạn thắm dầu dầu luôn trông.

Nhánh hoa phúc trở nhụy hồng,
Cháng chương chổi què, hoa nồng nức hơi.

Trở sanh một vị tướng trời,
Hình dung cổ quái trên đời không ai.
Kể từ khi lúc sanh thai,
Mẹ con nuôi dưỡng hơn ngoài một năm.
Phúc đâu vừa lúc đêm rằm,
Tiệc vậy tề tự, lăm dăm vái rày.
Đặt tên Lê Duyệt bằng nay,
Ngọc-hành bộ nấp khác thay trong đời.
Mẹ con no đói lưng vơi,
Dưỡng nuôi hủ hĩ ở đời với nhau.
Thiếu quan giục tợ rui mau,
Bóng trời rạng khắp, tuyết trau hơi nồng.
Lê-Duyệt bảy tuổi càng thông,
Cho ăn mà học cùng ông thầy Đê.
Ba năm kinh sách bọn bề,
Sào thông sự lý chính tể hơn ai.
Vở văn luyện tập khôn tay,
Mười thu đèn sách nào ai sánh cùng.
Chàng bèn về tới gia trung,
Buông lời hỏi mẹ, chớ cùng đâu cha.
Cớ sao không thầy vào ra,
Mẫu thân tỏ lại con mà rõ thông.
Trần-nương nghe hỏi tỏ lòng,
Nỗi bề chích mát, nỗi trong việc nhà.
Lê-Duyệt nghe mẹ nói ra,
Chạnh lòng thân phụ thiết tha mây hỏi.
Than rằng mẹ góa con cô,
Lây chi đáp nghĩa đền bồi cho cha.
Thân con như thể chổi hoa,
Nắng mưa cam chịu phận đà xiết thương.
Nghe con than thở trăm đường,
Nỗi bề ăn ở, nỗi thương phận bèo.
Than rằng gặp lúc hiểm nguy,
Xin con ráng học, giàu nghèo chớ lo.

Làm sao thân phận ra trò,
Giải dẫu mặt mẹ, nào lo xót lòng.

Từ sanh như nghĩa đừng vong,
Sau dẫu rỏ mặt sề hồng tính toan.

Phúc đâu trào-chánh dậy loạn,
Anh em Nhật-Huệ hiệp đoàn trẩy sang.

Loạn trào quân ó tiếng vang,
Gia-long thất quốc chạy sang Nam-kỳ.

Chạy vừa tới rạch Châu-phê,
Chạy sang Đồng-én chạy về Sầm-giang.

Tới nơi trời tôi lỡ đàng,
Lê-Duyệt xem thấy lòng càng thăm thương.

Về thừa với mẹ mọi đường,
Cho con phò tá kẻ thương người cùng.

Làm cho rỏ mặt anh hùng,
Lòng con nguyện để danh cùng non sông.

Trần-thị nghe nói mừng lòng,
Nước nhà con khá giúp xong cuộc loạn.

Khuyên con ráng sức lo toan,
Anh hùng mưa để, đưa loạn trước danh.

Một vùng chánh khí lưu hành,
Dậm ngàn con đập sỏi sành chớ khuây.

Vưng lời mẹ dạy mưa chảy,
Con mau ra tạ từ thấy sề đi.

Thấy rằng con chớ hổ nghi,
Khuyên bề dạ trẻ chớ thì lảng xao.

Tuy nay loạn giặc ba đào,
Con ra giúp chúa lẽ nào chẳng nên.

Con tua gấn sức cho bền,
Vung thành Thang-vô, đập nền Hớn-bang.

Con tua ngăn giữ trăm đàng,
Đang nguy loài gian mưa chảy.

Đành trông chôn cung mây,
Phụ khuyên nhớ lời thầy chớ quên.

Lạy thấy nghĩa trả ơn đền,
Con ra phò chúa cho bên tiệc trung.
Cho theo hai sĩ tùy tùng,
Trần-Lâm, Mai-Tánh giúp cùng tay chưng.
Ra đi vừa lúc nửa chừng,
Xây đầu có gã Nguyễn-Hưng theo kể.
Về ngang tới rạch Châu-phê,
Gặp vua băng chạy tới kể một bên.
Theo sau binh tướng ó lên,
Hiệu đề Nguyễn-Huệ dựng nên Ngự quân.
Anh hùng thấy vậy khôn ngừng,
Ưa gan Lê-Duyệt dậm rừng lướt xông.
Càng quân ó dậy tràng sông,
Đánh quân Nguyễn-Huệ chạy đông trở thuyền.
Rượt theo tới cửa Bắc-chuyên.
Giết thôi quân chúng trong thuyền biết nhiều.
Đánh thôi từ lúc ban chiều,
Một đêm thẳng thét đánh liêu tới trưa.
Thuyền vua trở lại ngăn ngừa,
Lần theo nom dầu vừa trưa gặp thuyền.
Giặc đà tăng lạt vừa yên,
Quày ghe trở lại gặp thuyền Gia-long.
Trước thuyền quì gối tay vòng,
Nguyễn ra giúp nước, cứu trong nạn nghèo.
Vua truýển vịnh ghé thuyền theo,
Lần dò lên vịnh xuống đèo cùng nhau.
Vua khen Lê-Duyệt anh hào,
Trừ an Nguyễn-Huệ tài cao cứu loạn.
Lần hồi ra tới Tân-an,
Gặp quân Nguyễn-Lộc chạy sang Vũng-gù.
Lê-công bèn hỏi trạo phu,
Chớ nào thuyền giặc Vũng-gù là ai.
Quân nhớt bầm tàu sảng bầy,
Lê-công nghe nói dạ rày nổi xung.

Oai vang phân chí anh hùng,
Quầy thuyền trở lại đánh cùng Tây-sơn.
Vua bèn than thở hải hôn,
Một mình mà cự quân trung muôn ngàn:
Đánh thôi tiếng dậy đồn vang,
Lê-công lừng lẫy chém chàng mạng vong.
Vua bèn thuyền chạy mé trong,
Lê-công bắm tàu trừ xong Lộc rồi.
Vua bèn thấy Duyệt thương ôi,
Mình dâm máu đặt thiết tội hiển thần.
Thuyền dời ra tới Giang-tân,
Phong Lê-thái-giám tiếng rân dậy đồn.
Tả-quân Thái-giám bôn chôn,
Phò vua ra Huê danh đồn xa khơi.
Qui-nhơn thành đã tới nơi,
Truyền quân đóng trại nghỉ ngơi một hồi.
Xem trong thành giặc lồi thôi,
Tả-quân Thái-giám một hồi tính toan.
Truyền quân đêm tối tràn ngang,
Vào thành hỗn trận đánh chàng Nhạc-vương.
Nguyễn-Nhạc thiết gã càng cường,
Đánh quân vua chạy mở đường tháo lui.
Lê-công lòng giận khôn nguôi,
Giật cờ giục trông ai lui chém đầu.
Vào nơi hồ huyết hang sâu,
Quyết liễu sanh tử nào âu quân gì.
Tả-quân Thái-giám một khi,
Nổi vùng chánh khí nhẩy thì vào trong.
Đánh thôi quân giặc chạy vòng,
Chết hơn ngàn đứa khắp trong cả thành.
Bắt chàng Nguyễn-Nhạc biểu hình,
Mỏ gan dảo nhục thiết mình trung cang.
Thỉnh vua nhập điện tôn hoàng,
Phong thần văn võ trừ an giặc loạn.

Lúc ấy Nguyễn-Huệ trẩy sang,
Qui-nhơn vây phủ đánh tràng vào trong.
Tả-quân truyền lệnh quân trong,
Đánh cùng Nguyễn-Huệ trăm vòng chính ghê.
Truyền quân vây phủ tứ bề,
Ba ngày kinh địch chính tể oai phong.
Vây chàng Nguyễn-Huệ vào vòng,
Quân-anh thiết chiến vô song đại tài.
Lê-công sức chẳng nhường ai,
Đánh quân một trận thử tài thấp cao.
Sức chàng Nguyễn-Huệ hùng hào,
Lê-công quyết chí tài cao đua hùng.
Bất chàng giữa trận quân trung,
Lê-công thiết đứng anh hùng gan phổi.
Dẫn chàng đợi chiêu lĩnh trời,
Pháp tràng hành quyết thấy phổi rõ ràng.
Qui-nhơn nổi tiếng đồn vang,
Lê-công từ đây muôn ngàn quân theo.
Kéo vô Gia-định thành eo,
Bắc-vương vây phủ cang theo nẻo đường.
Quyết lòng đánh Bắc-bình-vương,
Lầy thành cho đặng mọi đường mới nghe.
Bắc-vương lúc ấy không dè,
Lê-quân hỗn chiến phủ che thành trì.
Bình-vương mở cửa chạy đi.
Chạy ra Sơn-ngạn lên thì Đồng-nai.
Lê-công đang bộ kéo dài,
Bến lòng quân-tử theo hoài chẳng thôi.
Tới nơi vây khốn vừa rồi,
Canh ba nài lạc chạy nhối vào trong.
Bắc-vương gãi sợ trong lòng,
Nghe quân la ó tiếng rống nài nài.
Truyền quân mở cửa chạy dài,
Lê-công nghe báo thành ngoài kiếp vô.

Thâu quân kiệp đoạt cơ đồ,
Binh-vương vỡ chạy tràng vô Sài-gòn.
Lê-công Nguru-Chữ kéo lòn,
Phủ vây bốn phía đánh đồn vào trong.
Bắc-vương Nguru-Chữ chạy vòng,
Bị quân Lê-Duyệt đánh sông cả đêm.
Chạy thôi tới lúc vừa êm,
Tới sông Cầu-đước đậu kềm một bên.
Vừa cơn Võ-Tánh thoàn lên,
Bắc-vương vừa gặp rượt thêm một hồi.
Võ-công đánh chẳng ngừng thôi,
Binh-vương vỡ chạy lộn nhối trở lên.
Gặp quân Lê-Duyệt đầu trên,
Hai đảng đánh ép rất nên dữ dằn.
Bắc-vương khó nổi đỡ ngăn,
Bị Lê một búa hôn thẳng diêm đài.
Còn tên Phò-mã cũng hay,
Văn-Đa thiệt gả tài thay khôn cùng.
Binh vua bị gả bành hung,
Lương-sơn-tá-quốc bị cùng mạng vong.
Lê-công thuyền tới sông trong,
Nghe qua khi ấy kéo vòng trở vô.
Kiệp mau giao thừa cơ đồ,
Bằng còn nghịch mạng ắt phò đánh liền.
Văn-Đa lòng cũng tự nhiên,
Truyền quân vây phủ đánh liền với Lê.
Đánh nhau trăm trận bốn bề,
Lê-công vây rượt chàng về Phú-xuân.
Vào thành kiểm soát tam quân,
Chết thôi vô số không chừng bày nhiều,
Lê-công kéo lại Lái-thieu,
Cùng Vua tự sự mọi điều thĩ chung.
Võ-công tánh cũng anh hùng,
Đánh quân trăm trận khôn cùng tại ba.

Phú-xuân đánh với Văn-Đa,
Đoạt thành giặc chạy thiệt là hùng anh.

Giặc thôi trở lại vây thành,
Ba trắng tròn chẳng dạ đành sợ chui.

Truyền cho sứ nữ kiệp đi,
Đam thơ ra chôn biên thùi cho mau.

Trong thơ dặn bảo trước sau,
Thừa cơ quân mỏng đánh vào Qui-nhơn.

Lây thành tức vị cho qua,
Tức thì kéo thẳng vô mà dài vây.

Vua nghe theo thừa lời nầy,
Kéo binh về Huê phủ vây thành trì.

Nhập thành tức vị một khi,
Bèn sai gia-tướng vô thì Phú-xuân.

Võ-Tánh truyền lệnh tam quân,
Ta về chín súi bây đừng lảng xao.

Dôi quân đầu giặc cho tao,
Chờ binh vua tới đánh nhào trở ra.

Bắt chàng Phò-mã Văn-Đa,
Nạp cho vua của ta mà mới ưng.

Nói rồi truyền lệnh tam quân,
Giàng thiêu nổi lửa tung bùng cháy lên.

Võ-công chảnh khí ngồi trên,
Ngô-tùng-Châu cũng ngồi bên một mình.

Hồn hoa về chôn âm minh,
Theo thần ứng hộ cơ binh Nam trào.

Văn-Đa khi ấy tồ vào,
Lây thành quân chúng lao xao thấy đầu.

Truyền ra khắp hết đàn dêu,
Phú-xuân lây đặt quân đầu sạch trơn.

Binh Vua nghe đã thiệt hơn,
Kéo vào vây phủ Phú-xuân bộn bề.

Lê-quân khi ấy chỉnh tề,
Phá thành áp đánh quân về đầu Vua.

Văn-Đa hỗn chiến tranh đua,
Bị Lê một trận hỗn dùa chín sông.

Quân trung võ chạy tràng đồng,
Kiếp theo đầu lạy Lê-công cả đoàn.

Thương thay Võ-Tánh trên ngàn,
Cam bể chánh trực gan vàng trung trinh.

Thả cam một giắc liễu mình,
Để danh bôn bề anh linh đời đời.

Lây thành rất mạnh như chơi,
Để cớ phục nghiệp tới bởi kéo sang.

Gia-long xưng hiệu Cao-hoàng,
Sắc phong võ bá văn bang thấy đều.

Công thần các vị tên nêu,
Cao-hoàng than thở mọi đều trước sau.

Xưa là giao ước cùng nhau,
Tứ sanh nay vẹn sang giàu nào đâu.

Kìa gương nhứt nguyệt trên đầu,
Soi vòng chánh khí đầu đầu toại lòng.

Võ-Tánh quán ở Gò-công,
Ngàn năm danh chói non sông rờ ràng.

Đặt bày lễ tề nghiêm trang,
Công thần Võ-Tánh phong toàn hậu quân.

Tùng-Châu thiết cũng anh hùng,
Phong-vi Lễ bộ cho cùng hiển danh.

Lễ nghi tề tự đánh rành,
Độc văn cúng tề cho lành tiệc trung.

Cao-hoàng thăm lụy khôn cùng,
Thương thay hai tướng anh hùng xứng trang.

Có văn tề rằng:

*Vật hạ vô mùi canh còn lạc,
Lòng nhữnng ngò cây sức diêm mai,
Tiệc trung hưng lửa rượu dương gây,
Trời sao nở lìa tay khúc nghiệt,*

Phong quan này ai chẳng ngậm ngùi,
Cơ hội ấy nghĩ càng thêm tiếc.

Nhớ linh xưa :

Thao lược ấy tài kinh luân là chí,
Phò vạt Hớn thưở ngôi trời chiết lĩnh,
Chém cây đui lũ hung tàn,
Ven xe đường thể nước chung chinh,
Về bức ra tay kinh lễ,
Môi nghĩa sánh duyên các tía,
Bước dăng trượng từng cây sức khuôn phò,
Màng nhờn giúp đũa cung xanh,
Công mông đường đã dành hủy kỷ,
Hậu quân thưở trao quờn tứ trụ,
Ăn oai trên dưới điều phu,
Lẻ bộ phen giúp việc ngủ khanh,
Thanh trực sớm khuya chẳng trễ.
Ngoài cõi vực nanh ra sức,
Chỉ tâm cừu đã cãm vui ba quân.
Trong thành lòng dạ chưa lo,
Niềm ái quốc đã thấu trên chín bệ,
Chôn biên cốn đôi năm chia sức giặc,
Vững công tôi bao quân thể ra nghèo.
Thành Phú-xuân một trận cây oai trời,
Nặng việc nước phải lấy mình làm nhẹ.
Sửa áo mào châu về bắc-khuyết,
Ngọn tin trung ung mát tấm trung cang.
Chỉ sông non mà đã với cô thành,
Chén tân khổ nếm ngon mùi chánh khí.
Há rằng ngại một phen thử thạch,
Mở trùng vi mà tiếm đến quân vương.
Bởi vì thương muôn mạng tì hưu,
Thời nhứt quyết để cho toàn tướng sĩ.
Tiếng hiệu lĩnh rờ màng trước gió,

Ơn tình xưa người bộ khúc cũng đau lòng.
Bóng tin trung tháp thoãn dưới đèn,
Phong nghi cũ kẻ liễu bằng đều soái luy.
Cơ đặng định cấp chầy đành gấn vó,
Xót tướng quân sao vắng mặt thân huân.
Phận truy tùy gan tấc cũng suy công,
Tiếc hung mộ bóng thiết tay trung trí.
Hai chữ cang thường nghĩa nặng,
Lửa còn huê thỏa chôn u cung.
Ngàn năm quan nhạc khí linh,
Giúp việc mở nền bình trị.

Hỡi ôi thương thay!

Tê rồi truyền thiết yên diên,
Ba ngày thết đãi phòng quyền các quan.
Tả-quân Lê-Duyệt sắc bang,
Cho về bãi tổ vinh vang ai tày.
Lê-công về đèn mừng thay,
Mẹ con mừng rờ tổ rày cặng nguyên.
Bày ra tể tự cho yên,
Ba ngày thết đãi xóm riêng lao xao.
Mổ xây Lê-phụ rất cao,
Xóm làng khen ngợi anh hào vô song.
Tả quân nước mắt rờng rờng,
Sanh thành nghĩ đèn đau lòng biết nhiều.
Nay con vinh hiển nội triều,
Hồn cha chín súi, chín chiều ruột đau.
Tả-quân truyền lệnh ruổi mau,
Trường thấy kịp tới trước sau cặng bày.
Nay con vang hiển về đây,
Lạy thấy vàng bạc đến rày nghĩa xưa.
Thấy rằng lòng dạ khôn lừa,
Xin tròn hơn nghĩa nào ưạ bạc vàng.
Nay đà gặp lúc vinh vang,
Mừng cho đệ-tử gặp dàng hiển vinh.

Phúc đầu quân tới ứng trìn^h,
Rằng vua chiêu triệu Bắc-binh hầu đòi.
Tạ từ tôn-trưởng mau lui,
Về nhà từ giã thoàn xuôi một lèo.
Mẹ con chỉ dậm lân theo,
Phúc đầu lộ thầy kinh kỳ là đây,
Quần vào báo trước vua hay.
Tả-quân vưng lệnh vào ngay trung-đường.
Cao-hoàng phán trước tòa chương,
Vì chưng tặc đảng thấy nhường oai Lê.
Bắc-kinh trần thủ an bề,
Gia vô bề hô chỉnh tể oai phong.
Mây năm biên lạng sông trong,
Ngàn thu tuyết chói trên vòng thĩ lưu.
Xảy nghe thê giặc oan cừu,
Tại thành Nam-trần hơn mười dặm xa.
Cao-boàng truyền lệnh phán ra,
Tả-quân trừ đảng nghịch mà mới xong.
Lê-công vưng lệnh đề phòng,
Vào thành Nam-trần trừ xong giặc loạn.
Ngụy-Khôi ra lạy đầu sang,
Tả-quân khi ấy cho chàng lập công.
Đêm ngày hầu hạ bề rồng,
Tâu vua xá tội chàng thông quân trào.
Minh linh cải táng cho vào,
Lê-Khôi đồng họ sân đào lập công.
Toại thay trưởng phụng xa rồng,
Phò an chơn mạng Gia-long cơ đồ.
Tại thành Nam-trần qui mô,
Vô an bồn bề cơ đồ nguy nga.
Nam trào mỗi nước nhà ta,
Trên an Thánh-thượng dưới hòa bồn dân.
Cuốn thứ nhì tiếp theo.



左軍黎悅

TẢ-QUÂN LÊ-DUYỆT

g cho Đông Tân Thơ
ng Văn Học Hội
28 November 1910
TRADUIT PAR

Nguyễn-văn-Trị

PUBLIÉ PAR

NGUYỄN-HỮU-PHƯỚC

CUỐN THỨ NHÌ

Gia: 0 \$ 20



SAIGON

Imprimerie H. BLAQUIERE

1910

TẢ-QUÂN LÊ-DUYỆT

CUỐN THỨ NHỊ



Trung hưng Lê-phủ Tả-quân,
Thứ hai kê tiếp, lượt chừng kể ra.
Vô an Nam-dịnh thành ta,
Dân cư lạc nghiệp thái hoà ca âu.
Sang năm Ấc-dậu thu dầu,
Dây lên quân nguy tại châu Khánh-hoà.
Xưng rằng Hoai thị Tam-Ca,
Nghinh ngan một cõi Khánh-hoà liệt hoành.
Lại thêm Tống-Trâm, Ba-Hoành,
Biên thù hùng-cử oai danh một đoàn.
Người đồn dậy tiếng đã van,
Biện-kinh thâu đến Cao-hoàng đều hay.
Bèn sai Nguyễn-Điền ngày rày,
Bình hùm kéo tới trừ thay quân loạn.
Kéo vào đồn lũy đóng an,
Tam-Ca nghe quả mở đảng cự đương.
Nguyễn-Điền thiết cũng cang cường,
Sức thần giao chiến tranh đương thư hùng.
Loạn vào chiến địa quân trung,
Tứ sanh chi sá anh hùng phải trang.
Hoai-vương thầy chẳng kinh hoàn,
Triển oai thần vô chém chàng vong xu.
Nguyễn-Điền thật thê chạy mù,
Khánh-hoà dây loạn quân du thầy đều.
Nguyễn-Điền hồ mặt buồn hiên,
Ngàn năm ngại nổi tiếng biêu xa gần.

Nhóm quân tại mé Giang-tàn,
Ước hơn trăm đứa mưu thần ít trang.
Có tên Phan-Hoá mới hàng,
Mưu mô nhà thảo, phải trang anh hùng.
Vào nơi tả phụ quân trung,
Hiệp đoàn Nguyễn-Điền đánh cùng Tam-Ca.
Mưu cao chàng mới thiết ra,
Đón binh biên cảnh, Khánh-hoà đề êm.
Chiến công có chiều hện thêm,
Tháng năm ngày vọng thì kềm cự nhau.
Nguyễn-Điền binh chiến cùng nhau,
Tam-Ca Nguyễn-Lữ cửa sau đánh đồn.
Rượt chàng tới Khánh-bình thôn,
Phan-Hoá vùng dậy đánh đồn trở ra.
Phan-Hoá đánh với Tam-Ca,
Kích dâm, khiến chém tợ là long phi.
Nguyễn-Lữ sức thê chạy đi,
Điền bèn truyền lệnh tức thì phủ vây.
Phan-Hoá bày kẻ bôn bề,
Lương-Khê tên tộc bèn phè chiêu truyền.
Giả đồ phản quốc trao đình,
Quyết dâm nhọn mã hưng binh hiệp đoàn.
Mật thơ Nguyễn-Lữ trao sang,
Hờ cơ y cũng tin chàng sự ngay.
Truyền dâm diên yền dài rày,
Lương-Khê dòm biệt đã say cáo từ.
Huỳnh hôn vừa lúc canh tư,
Lương-Khê, Nguyễn-Điền bày chừ lên vô,
Tam-Ca nằm dựa phòng cô,
Bị Khê một búa hôn vô hòm liễn.
Quân tráng ó dậy huyền thiên,
Ba-Hoành cự chiến thay quyền chông ngăn.
Đánh Khê một trận dữ dằng,
Khê bèn cự chiến đỡ ngang bôn bề.

Thương thay cho tướng Lương-Khê,
Khí thần dây phúc chôn về linh tiêu.
Trơ trơ một đoá thây biêu,
Ngân thu danh rạng Nam-triều sử xanh.
Dòng quyền đòi dọt sáu thành,
Miếu đường tạc đề biêu danh trên đời,
Ba-Hoành truyền lệnh các nơi,
Dựng cờ khuây nước dậy trời oai vang.
Tống-Trâm lúc nọ trảng ngán,
Phủ vảy Nguyễn-Điền vào dằng quân trung.
Tống-Trâm sức gả gian hùng,
Đánh chàng Nguyễn-Điền khôn cùng tài năng.
Nguyễn-Điền không kịp đỡ ngăn,
Bị chàng Tống-Trâm một làng kiêm-thương.
Rủi thay dữa chôn chiến trường,
Một lời từ giả thiên đường kiếp lui.
Ruột tuôn máu thấm ngậm nguồi,
Huyết thơ vội tả chưa rồi lại rung.
Truyền quân trở lại thành trung,
Huyết thơ bầm tâu khôn cùng tỏ phân.
Quân bèn vững lệnh ân cần,
Bằng ngàn Sơn-lãnh liễu thân phen nầy.
Mười ngày về tới thành tây,
Huyết thơ bầm tâu việc nầy trước sau.
Minh-hoàng rơi lụy bầu nhàu,
Thương thay hai tướng anh hào xứng trang.
Thà cam để rạng bia vàng,
Sử-xanh truyền lệnh biên chàng vào trong.
Vua bèn hội hiệp văn phòng,
Bèn phan bèn niết hai dòng nghị công.
Minh-vương phán dữa sân rồng,
Chiều đòi Lê-Duyệt trừ xong quân loạn.
Nói rồi truyền chiều mau sang,
Vào thành Nam-trần đòi chàng cho mau.

Đoạn nầy nhát lại lần sau,
Khiên thần Nguyễn-Điền hồn vào miếu trung.
Thương thay chí khí anh hùng,
Hồn linh vừa dứt sát cùng ngà lừng.
Tống-Trâm truyền lệnh quân rằng,
Lầy liền thủ cấp rồi ngăn quân ngoài.
Ba-Hoành, Tống-Trâm bài khai,
Yên diên hỉ hạ an bài oai nghi.
Hieu đòi tước sắc ai bì,
Toại tình sung sướng những khi vui vầy.
Việc binh há chẳng màng chi,
Cửa khoe liễu thâm mĩa khi Tản-Tùy.
Ngày thời trà rượu thiếu chi,
Đêm thời sắc dục theo thì tuổi xanh.

Đoạn nầy nói việc Nam-thành,
Tả-quân Lê-phủ oai danh trong ngoài.
Lập trường ca xướng vui thay,
Nam thanh Nữ tử đêm ngày ca xang.
Phủ cho dương-tử ngăn loạn,
Lê-Khôi vưng lệnh rao toàn ca-công.
Vui thay kếp hát Bầu-xông,
Có tên Như-ng-Thả hát không ai bì.
Đêm ngày vui thú xiết chi,
Khi cơn rượu cúc khi thì trà thung.
Sáu châu dậy tiếng oai hùng,
Lê-Khôi cũng nức tiếng cùng các nơi.
Xây lầu thầy có chiều trời,
Ràng đòi Tả-Tướng Khánh-châu dẹp loạn.
Tả-quân vưng lệnh đặt an,
Thành trung Khôi khá ngăn loạn cho xong.
Lê-Khôi vưng lệnh an lòng,
Tả-quân sắp đặt cho xong để huê.

Một vùng chiêu chỉ tay phê,
Phủ cho dương-tử trăm bề giữ coi.
Lê-Quân lên ngựa chon noi,
Khôi qui bốn lạy học đòi Trung-Diêu.
Đưa thầy về tới Nam-triều,
Cầu cho danh toại gương biểu trên đời.
Ra đi nhứt dạ vọng khơi,
Mười ngày thoàn đã tới nơi Khánh-hoà.
Tả-quân chiêu chỉ sai ra,
Hoàng-triều kiếp tới dựng mà biểu vờ.
Cao-hoàng tiếp chiêu khen rằng,
Anh hùng như thê chúng thẳng phải trang.
Phê cho bốn chữ rõ ràng,
Trung-cang Nghĩa-khí, cho chàng danh thơm,

Thứ nầy Lê-phủ lập đồn,
Ba ngày sập đặt đuổi đồn quân hoan.
Ba-Hoành nghe đã rõ ràng,
Truyền cho Tổng-Trâm dờ ngăn cõi ngoài.
Thốt thời Lê-phủ binh oai.
Kéo ra cự chiến thữ tài tháp cao.
Ba-Hoành sức ỹ hùng hào,
Tưởng như lúc trước lược vào lui ra,
Lê-công yểm chiến đứng xa,
Ba-Hoành tưởng đã sợ mà oai y.
Chàng dè bị thê rất kỳ,
Lê-công bỏ trận tức thì tráng ngan.
Bất chàng Tổng-Trâm rõ ràng,
Đam vào ngục thât cho chàng biết danh.
Lúc nầy tới tướng Ba-Hoành,
Phục thù cô-hữu hô danh Lê liên.
Giới thì cự chiến trên yên,
Cùng ta đòi địch cho tuyển oai danh.

Lê-công chiến trận sầm rền,
Nổi vùng chánh khí leo lên sơn đài.
Hai đảng phân đồng dương oai,
Tay quờn chơn đá xúng tài phụng phi.
Lê-công xuống thê chơn qui,
Ba-Hoành lược tới tức thì đánh Lê.
Tràng ngan bên tả bờ dề,
Bát Hoành trên trận tay kẻ ôm ngan.
Lê-công quyết sát chiến tràng,
Ba-Hoành thắng thì xin chàng đầu công.
Lê bèn truyền cô ngục trung,
Tóm thâu khí giải các cung quân loạn.
Kiếp thâu tài vật chở sang,
Khánh-hoà khôi phục chiêu an xóm làng.
Mọi bề sắp đặt vừa an,
Sớ ra Kinh-địa Minh-hoàng ngự xem.
Sứ thần vưng sớ kiếp đem,
Mười ngày về tới ngự xem phán rằng
Khen cho Lê-tướng trung cang,
Khánh-hoà bình phục phải trang anh tài.
Truyền quân yên tiệc bài khai,
Đãi lao quân sĩ trong ngoài ca ngâm.
Truyền ban thập lĩnh tửu đàm,
Đặng thành Khánh-thổ luôn đàm trần an.

Thốt thôi Lê-phủ bày hàng,
Đãi lao tướng sĩ hiệp hoan vui vầy.
Thốt đoạn Lê-Khôi cơn nầy,
Nghe tỉnh Khánh-thổ phủ vầy quân trào.
Chàng bèn dạ luôn xôn xao,
Nghĩa thấy tình tơ lòng nào lại quên,
Truyền quân yên tiệc bày lên,
Giải phiền cơn muộn há quên cho đành.

Chiêm bao tơ tưởng chẳng lành,
Khiến chàng đập sỏi dày sành thẳng xông.
Truyền quân ngăn giữ thành trung,
Cho ta bái mạng ra cùng Khánh-thôn.
Đêm ngày chàng luôn bôn chôn,
Đền nơi Khánh-thổ hải hỗn cơ binh.
Chàng bèn vào giữa sân đình,
Rỏ ràng Dương-phụ một mình ngồi trên.
Lê-Khôi cất tiếng khóc lên,
Tưởng đã cha đã về trên thiên thần.
Lê-công cười nói vang rân,
Lê-Khôi mấy khéo ra mẩn việc chi.
Khôi bèn quì lạy một khi,
Nhớ thương nên mới tâm đi khánh-hoà
Lê-công khi ấy quở la,
Con tua nghỉ khỏe, Bình-hoà trở lui.
Lê-Khôi khi lúc mắng vui,
Rượu đã hưng chí toại mùi ngâm nga.
Bồn câu thi vịnh bày ra,
Tay chàng vội tả miệng đã ngâm lên.

Có thơ ngâm rằng:

Khánh-thổ trừ xong mối giặc loạn.
Anh hùng bia rạng tiết trên an.
Oai hùm phân chí trừ quân nghịch,
Để dầu ngàn thu thảy nếp gan.

Thơ rồi chàng mới đăm sang,
Lê-công xem xét ngợi vang tài tình.
Ba ngày yên tiệc phân minh,
Lê-Khôi sấm sưa đăng trình rui dung.
Mười ngày về tới thành trung,
Vui vầy tướng sĩ tiệc chung sàng bày.

Lê-Khôi chén nhận vừa say,
Truyền kêu Công-tử ngày rày chớ sai.
Vồ an Nam-trần thành ngoài,
Ba năm phần lạng chương đài ca âu.
Nhất qua Trần-thị thuở đầu,
Trong mình nhuôm bịnh dây lâu bỏ mình.
Lê-Khôi truyền chỉ quân binh,
Ra nơi Khánh-thổ tỏ tình cho mau.
Lê-Khôi rơi lụy tay lau,
Bà về tiên cảnh giàu giàu khá thương.
Quách quan sâm sưa ghe đường,
Nào là khăn liệm cho tường chớ sai.
Chiều thơ phúc đã tới rày,
Lê-công tiếp dạng mau bày tiệc diên.
Thang rằng mẹ xuống quỳnh tuyến,
Ngàn thu vắn về con hiền thầy đầu.
Tư-thôi tang phục thuở đầu,
Chỉ vắn báo tâu kim-âu ngự tường.
Lê-công xiết nỗi tình thương,
Lời niềm sanh dưỡng trăm đường héo don..
Thế xưa biển cạn non mòn,
Nay con vì nước dạ còn lời cam.
Truyền quân ngăn ải Luồn-đâm;
Ba-Hoành, Tống-Trâm truyền đàm ngục hình.
Thành trì sắp đặt đình ninh,
Lên an trở lại Nam-đình lược xông.
Lên yên thang với ngựa hồng,
Lộ đồ xin đó dây công chớ từ.
Đêm ngày đang sá bao chừ,
Lên đèo xuống hồ đường như lạc đàng.
Nam-thành nay đã về ngan,
Thoàn lê mau kiệp đưa chàng qua sông.
Tới nơi lụy nhỏ dọt hồng,
Thảm phiền sóng dập, gió chống biết nhiều.

Rày con lỗi đạo trăm điều,
Thảo bì dật Thuần, trời Nghiêu học đòi.
Sứ thần chỉ phán chơn noi,
Tới thành bèn xuống dừng thời chiều truyền.
Minh-hoàng khen đứng nhơn hiền,
Sanh vi hồ tử rở duyên trên đời.
Toà chương phán trước một lời,
Lễ đưa Lê-mẫu xa khơi tông hành.
Đôi hàng song đôi dễ danh,
Phân vua ơn nước bia lạnh còn roi.

Câu văn điều rằng:

Niên thọ cữu tuần giáo tử phương danh di
Mạnh-mẫu,
Thần đình thập ngoạt giai thành thử nhật
cảnh Tiên-du.

Sớ văn vào đền Nam-thành,
Lê-công tiếp sứ ban hành trào nghi.
Vinh vang dễ có ai bì,
Tiện bề an táng tức thì vừa xui.
Lê-công rơi lụy sục sùi,
Tưởng niềm cúc dục ngậm ngưởi đòi con.
Cầm xoan ai khéo vặng đòn,
Lả lơ to nhỏ rả rời ruột đau.
Sờ sờ nắm đất dầu dầu,
Chạnh tình ầu tử ruột đau như dẫu.
Nào là mẫu tử tình thân,
Dè dàu tảo Bắc là lần đưa nhau.
Lê-Khôi quì lạy đằng sau,
Bà về tiên cảnh cháu dàu kiềm tiềm.

Lễ sanh nhạc vỗ hai bên,
Yên diên qui tề cho bền đạo con.
Trong chay ngoài bội tháng tròn,
Để tình nào thảo lòng con buổi nầy.
Yên rồi cuộc tông táng đây,
Trọn tuần bá nhật thuở nầy lại an.
Xây đâu có chiều Minh-hoàng,
Rằng đòi Lê-phủ vỗ an Khánh-hoà,
Con nầy Lê nhuôm bệnh sa,
Mười ngày mê sảng Khôi đà hoàn kinh.
Thuộc than an dưỡng trong mình,
Càng ngày càng nặng thiết tình khó toan.
Lê-Khôi nước mắt hai hàng,
Ngồi thấy tình tứ than van động trời.
Ba lần bệnh trở vơi vơi,
Lê-công phúc đã lĩnh trời đòi đi.
Khí linh chuyển động tức thì,
Ít lời trời với Khôi thì con hay.
Trung-cang con khá giữ rày,
Thờ vua một dạ đổi thay thì đừng.
Trời rồi rơi lụy rung rung,
Tam hồn thật phách băng chừng lên mây.
Khôi bèn thăm bác sáu tây,
Tình sanh nghĩa dưỡng lòng nầy chớ quên.
Sớ ra cho tới triều trên,
Lượng vua đoái tưởng công nên thề nào.
Minh-hoàng rơi lụy tay lau,
Uồn trang chánh khí anh hào xưa nay.
Truyền xây lăng miếu cho rày,
Tại thành Gia-định ngày nay hiện còn,
Gương lành tạc để sông non,
Tà-quân Lê-mộ dầu còn lửa hương.
Đoạn nầy trào chánh phong cương,
Có quan Thừa-tướng oai dương cả trào.

Tâu vua Lê-Duyệt trí cao,
Nuôi Khôi phòng để loạn trào có khi.
Lại thêm Khánh-thổ oai nghi,
Ba-Hoành, Tổng-Trâm còn khi giam cầm.
Lê chi Duyệt lại mưu thâm,
Có ngày nó cũng gian tâm lộng quyền.
Thiệt là Lê-Duyệt cứu tuyền,
Phải còn nó ắt lộng quyền chẳng không.
Truyền quân sứ chỉ vào trong,
Bắt đoàn nghịch tặc Lê-Khôi tức thì.
Sứ bèn vưng lệnh chỉ huy,
Vào thành Nam-trần tức thì chẳng sai.
Vào nơi Khôi hỏi sứ rày,
Việc chi sứ đến tỏ bày Khôi nghe.
Sứ rằng bắt gả phải đi,
Nêu mà cái mạng ắt thì chẳng dung.
Lê-Khôi nổi trận oai hùng,
Lửa hừng lòng vậy không dung việc nầy.
Lời lời dường dục rồi đây.
Lạy thấy một lạy sự nầy chẳng dung.
Van tai phân đồng anh hùng,
Rút gươm chém sứ huyết hung để cờ.
Kéo ra Khánh-thổ khai cơ,
Vào nơi ngục thật một giờ cho mau.
Ba-Hoành Tổng-Trâm hiệp nhau,
Đoái công thực tội anh hào liệt hoanh,
Hiệp đoàn tứ phạm vây thành,
Lập đồn Khánh-thổ rõ danh anh tài.
Kéo ra thành nội cỏi ngoài,
Tháng trường đôi địch tranh tài cùng vua.
Phá tang đạt lũy cướp đù,
Ba năm kinh địch binh vua khôn bì.
Hơn thua chẳng sức oai nghi,
Kéo vô Gia-định xưng thì Lê-vương.

Trầm, Hoành chiến tướng tranh đường,
Sài-gòn vây khốn đoạt đường quân lương.

Minh-vương thang thờ ghe đường,
Sai Phò-mã-Táng cao cường vô kinh.

Vào nơi Gia-định chiến chinh,
Muru mô nhà thảo cảm binh hàm thành.

Phò-Mã vưng lĩnh để oanh,
Vào nơi Gia-định vây thành Lê-Khôi.

Tháng trường thuyền đã tới rồi,
Đóng đồn hạ trại kể nơi Biên-hoà.

Phò-Mã thôi mới phán ra,
Lê-công miếu mộ tới mà thăm coi.

Tới nơi Mã-Táng hằng hỏi,
Vái hôn Lê-phủ xin soi xét cùng.

Oai người xưa cũng anh hùng,
Nay về chính suối hộ từng quốc gia.

Lê-Khôi trước đó nuôi mà,
Nay chẳng dây nguy xét là cơ sao.

Hương đăng van vái lao xao,
Giả từ miếu mộ trở vào trại trung.

Lê-công hiển hiện vô cùng,
Ứng lên thần mộng cho chung lời nguyện.

Tà tướng Lê-Viên một khi,
Đánh cùng tướng giặc li bì trận trung,

Hai bên tài trí vô cùng,
Đầu thương tranh vô oai hùng xúng trang.

Lê-Khôi vô nghệ rõ ràng,
Đánh cùng Mã-Táng oai van thảy đồn.

Mã-Táng thiệt sức là khôn,
Dự Khôi vào chôn cò đồn phủ vây.

Bốn phương nam bắc đông tây,
Đều là vây khốn Khôi rày vào trong.

Ba ngày tranh đấu rõ ràng,
Lê-Khôi dây phúc chiến trắng vong thân.

Phò-Mã binh tướng ó ràn,
Tràng ngan quân lược muôn phần kéo sang.

Lê-Khôi thủ cấp lây an,
Truyền vô vầy khồn thành loan Sài-gòn.

Ba-Hoành dạ sát lòng son,
Đánh Phò-mã-Táng trên hòn xồng pha.

Tổng-Trâm vào đánh bốn ba,
Cùng Phò-mã-Táng trọn đà bốn trắng.

Chuyền van khí tượng oai dăng,
Ba-Hoành Tổng-Trâm ai bằng tài cao.

Đánh thời cảm khái anh hào,
Tới lui hỏn chiến lược thao gồm tài.

Trí tri ai lại thua ai,
Hơn thua duy bởi thần oai Lê-thần.

Phò-Mã nổi tiếng kêu ràn,
Lê-công hiền thánh xưng thần Nam-trung.

Đề chi quân nguy hành hung,
Hư oai đại tướng anh hùng nhuộc danh.

Giữt lời sao phúc rơi nhành,
Rỏ ràng nầy gả Ba-Hoành bị tên.

Bát chàng quân ó tràng lên,
Tổng-Trâm áp đánh rất nên dữ dăng.

Lê-công hỏn rất trung cang,
Khiên chàng Tổng-Trâm bị đoàn quân vầy.

Tên thương bay tợ tràng cây,
Lâm chung một mũi gởi thày chiến tràng.

Binh trời ó dậy tang hoan,
Lây thành bát hết cả đoàn Nguy-Khôi.

Vợ con thân tộc các tòi,
Chém rỏi chòn đồng tính thời cả ngàn.

Mỏ chòn cao ngất tràng khan,
Xong xuôi việc giặc ngai vàng bầm tàu.

Sớ ơ các chuyện đuôi đầu,
Minh-vương phán trước sân chầu doan trang.

Truyền hành Lê-mộ rõ ràng,
Phạt xiềng còn bỏ ưng oan pháp điều.
Bại thành cũng tiềng tạc biêu,
Cùng danh luôn những quanh hiêu cang tràng.
Trừ rồi đảng nguy nghiêm trang,
Cầu cho chúa trị ngai vàng muôn năm.
Toại đời Nguyễn-chúa ân thâm,
An dân lạc nghiệp kỳ cảm thi ca.
Trên an chúa thượng thay là,
Bôn dân vui thú cửa nhà vinh thăng.
Chúc mắng bên vô, bên văn,
Si, nông, công, cò, đạo hàng nối nhau.

QUIÊN CHUNG.

Thơ tặng ông Lê-phủ Tà-quân.

Cầm dũng anh hùng đã xứng trang,
Phò an chơn mạng thưở Cao-Hoàng.
Sỏi sành lòng quyết trừ loài nịnh,
Vàng đá dạ nguyên diệt lũ gian.
Oai khí dễ kiên người dưới ngựa,
Tài tình há nhượng kẻ trên an.
Sử xanh ngàn thưở còn bia tặng,
Danh chói đến Nam tạc bệ vàng.

Chủ-bút Nguyễn-văn-Trị tặng.

Tặng thi nhứt thủ :

Để danh hào kiệt bấy lâu chầy,
Miếu-mộ nay còn dấu tích đây.
Một thưở cứu loạn trừ đảng cáo,
Ngàn thu tiềng chói rạng đài tây.

Núi vùng chánh khí nêu danh khắp,
Tạc đá Trung-cang dậy tiếng bay,
Gặp lúc mây xanh ra giúp chúa,
Sử thơ còn chép rạng danh đây.

Cán-giộc Chủ-cự Nguyễn-ngọc-Ấn tặng.

Tặng thơ nhứt thủ :

Dầu tạc xưa nay tiếng hầy còn,
Núi vùng chánh khí chói sông non.
Tài lãnh giúp nước danh còn rạng,
Trí quyết cứu loạn tạc để mòn.
Lúc nọ xây tay ra giúp chúa,
Ngày kia về mặt rõ tôi con.
Trăm năm thanh sử còn ghi để,
Miếu-mộ Lê-công tích về son.

Cán-giộc Hương-trưởng Huỳnh-trung-Đề tặng

Tặng thơ nhứt thủ :

Đá tạc bia lành đã xứng trang,
Bình-hoà miếu-mộ thuở Cao-Hoàng.
Vượt sông há nệ vòng sông dọc,
Trèo núi đâu sờn đánh núi ngan,
Giúp nước lòng ngay nêu tiềc lịch,
Phò vua gương rạng để danh vang.
Bia còn ngàn thuở ai bì kiếp,
Thanh sử nêu tên chói bản vàng.

Mỹ-lộc Hương-giáo-cự Lê-công-Cẩn tặng.

Tặng thơ nhứt thủ :

Tây-sơn trừ đảng nghịch tôi con,
Bằng hồ để tên mây chữ sơn.
Ngàn dặm khước xông bia tạc miếu,
Muôn trùng thâu đoạt chói sông non.
Cao-Hoàng ngôi báu ngai-vàng nổi,
Gia-dịnh danh thơm miếu-mộ còn.
Phơi cật tằm thâu an một cõi,
Bia vàng rạng chói há đâu mòn.

Mỹ-lộc cự cai-dội Nguyễn-tăng-Thiếu tặng,

Tặng thơ nhứt thủ :

Nam, Bắc tằm thâu chí khí nên,
Bia vàng ghi tạc mây hàng tên.
Lê-công miếu-mộ đón danh ỏi,
Gia-dịnh thành cô dậy tiếng rền.
Diệt nguy quyết lòng yên cõi dưới,
Phò vua kháng dạ rạng ngôi trên.
Vung bối linh miếu Bình-hoà-xà,
Sóng tạc ngàn thu để rúng nền.
Cán-giộc Tân-kim Cà-cự Nguyễn-văn-Bến tặng





VS 216

THƯ VIỆN

TỔNG

V

2